

Ankomst till Göteborg

Jag skulle flytta från Örebro till Göteborg för att börja på konstskola hösten 1994. Under sommaren gick jag till stadsbiblioteket i Örebro och tittade i telefonkatalogen för Göteborg. Antecknade några telefonnummer till olika fastighetsbolag och började ringa runt för att ordna med en lägenhet. Minns att jag lånade telefonen på kontoret på mitt sommarjobb för de där samtalen. Efter några försök stod det klart att jag kunde komma och titta på en ledig enrummare med kokvrå på sjunde våningen nära Marklandsgatan. Jag hade endast besökt Göteborg vid några enstaka tillfällen tidigare så adressen sa mig ingenting. Hyreskontraktet undertecknades och några veckor senare var mitt bohag packat på en släpkärra som drogs av en alldeles för liten Golf. Min pappa hjälpte mig att lasta och köra. Att hitta fram till Skäpplandsgatan som skulle bli min nya hemadress visade sig svårare än vad vi hade räknat med. Efter några missade avfarter och tveksamma val i de otaliga rondellerna såg vi ett torg med ett höghus i mitten och pizzeria på hörnet. Med hjälp av kartbladet förstod vi att vi befann oss på Axel Dahlströms torg och kunde till slut hitta fram till rätt adress. Mitt enkla möblemang bars in i hissen och upp till lägenheten på sjunde våningen med utsikt över Dag Hammarskjöldsleden. Vi var hungriga och mindes pizzerian vi sett uppe vid torget. På så sätt blev Axel Dahlströms torg det första torg i Göteborg jag besökte som nyinflyttad. Vi åt pizza och lämnade torget. Då det var dags för min pappa att köra tillbaka till Örebro fattades plånboken. Den måste ha tappats vid pizzerian. Tillbaka igen och jo då, den hade hittas och lämnats in och fanns att återfå. Bra början tyckte vi.

Magnus Larsson